

ONS LOKAAL  
IS ELKE ZONDAG  
OPEN VAN 14 TOT 18 UUR



MIKPUNT NIEUWS

ABVV-partner in vrije tijd

NOVEMBER 2024



HET VOLGENDE MIKPUNT NIEUWS  
VERSCHIJNT **BEGIN JANUARI 2025**



Erkende afdeling van de v.z.w. Linx + - a.b.v.v. – gewest Antwerpen  
Clublokaal in het stedelijk recreatiedomein fort van Merkssem  
Tel. Bestuur 03 / 644 57 24 – 03 / 646 24 82  
Bankrekening : BE15 1030 8550 1730 - op naam MIKPUNT





Intussen is het reeds Herfst en de zonnige dagen worden schaarser en vooral korter. Waarschijnlijk zullen we weer een tijdje niet meer kunnen genieten van ons terras.

Maar in ons lokaal is het altijd lekker warm. Dus doen wij nogmaals een oproep om de zondagmiddagen als jullie geen andere bezigheden hebben ook eens langs MIKPUNT te komen om samen met de vrienden een babbeltje te slaan tussen pot en pint. Wanneer de bar goed draait kunnen we in de toekomst met die opbrengst weer een aantal leuke uitstappen bedenken voor onze leden. Iedereen is dus welkom en breng desnoods een aantal vrienden mee. Hoe meer volk hoe gezelliger !

**TIJDENS HUN VERGADERING VAN 21 OKTOBER  
VERNAM DE FOTOGROEP HET OVERLIJDEN  
VAN IRENE CARNES - ECHTGENOTE VAN  
GUILLAUME PELEMANS  
EN MOEDER VAN JEF.  
LANGS DEZE WEG BIEDEN WIJ  
ONZE DEELNEMING AAN BIJ DIT VERLIES.  
DE BEGRAFENIS VOND PLAATS IN FAMILIALE  
KRING.  
WIJ WENSEN DE FAMILIE VEEL STERKTE  
TIJDENS DEZE DROEVIGE DAGEN**

## TOT ZIENS IN 'T FORTJE



*Een blondje loopt een bank in Antwerpen binnen en vraagt om een lening. Ze zegt, dat ze voor 2 weken op zakenreis naar de Verenigde Staten moet en dat ze 10.000 euro nodig heeft. De bankbediende zegt dat de bank een onderpand nodig heeft voor de lening.*

*Het blondje overhandigt de man de sleutels van een gloednieuwe Rolls Royce, die voor het gebouw geparkeerd staat. De identiteit van het blondje wordt gecontroleerd en alles klopt.*

*De bank gaat akkoord met de Rolls als onderpand voor de lening. Als ze weg is, hebben de directeur en zijn personeel lol over het feit, dat iemand een auto van een half miljoen als onderpand gebruikt voor een lening van maar 10.000 euro.*

*Echt iets voor een blondje, zeggen ze lachend. Een van de bankmedewerkers rijdt de Rolls in de ondergrondse garage van de bank en parkeert de auto daar. Na twee weken komt het blondje terug en betaalt de lening terug, plus de rente van zo'n 45 euro. De bediende groet haar vriendelijk en zegt, dat ze blij waren zaken met haar te kunnen doen.*

*Maar hij geeft aan dat ze wel enigszins in verwarring zijn geraakt. Na haar vertrek hebben ze haar nog een keer nagetrokken en het bleek, dat ze multimiljonair is. Waarom wou ze 10.000 euro lenen, terwijl ze zelf zo rijk is. Het blondje kijkt hem glimlachend aan en zegt in het Antwerps*

*Waar kunde gai voor twee weken uwen auto in Antwarpe parkeren voor 45 euro ??*

# ACTIVITEITEN



**Restaurant PRESENCE**  
Brechtsebaan 277  
2900 Schoten

Donderdag 5 december  
om 12 uur  
**VERRASSINGSMENU**  
**5 gangen**

Inschrijven tot zondag 24 november  
**ZIE WANDKRANT**



**HET LIDGELD 2024  
IS HETZELFDE GEBLEVEN**



**€ 10 MIKPUNT**  
**€ 20 MIKPUNT + FOTO**



## LICHTE SURIMI SALADE

Porties: 4 personen

4 eieren

100 gram surimi

( Afhankelijk van hoe graag je surimi eet, kan je meer toevoegen )

1 eetlepel mayonaise

2 grote eetlepels (magere) platte kaas

verse kruiden, optioneel

Kook 4 eieren hard.

Zet ze meteen in een kommetje met koud water. Zo komen ze snel op kamertemperatuur en garen ze niet verder. Pel ze pas als ze volledig afgekoeld zijn.

Prak de eieren met een vork en doe hetzelfde met de surimi. Ik snij die in kleine stukjes en prak dan verder met de vork. Meng samen in een grote kom en voeg de mayonaise en platte kaas toe.

Kruid goed met peper en zout. Heb je nog verse kruiden liggen, hak er dan zeker wat fijn en voeg ze bij de surimi salade.

### LEKKERE TOEVOEGINGEN

Een theelepeltje currypoeder

2 fijngesneden augurkjes

20 zilveruitjes fijngesneden

### VLEESSALADE

4 sneden gekookte ontvette ham

1 Augurk

2 eetlepels Augurkenvocht

1 eetlepel platte kaas

½ theelepeltje mosterd Mosterd

1/2 ui gesnipperd

1 eetlepel Peterselie

Snij de ham in smalle reepjes.

Snij de augurk in kleine stukjes.

Pel en snipper de ui.

Roer de mayonaise, platte kaas mosterd en augurkennat door elkaar.

Vermeng dit met de ham, augurkjes, ui-snipers en peterselie.

Laat even intrekken in de koelkast en beleg er dan je boterham mee.



# Verleden tijd

Op **19 augustus** was de fotogroep klaar voor haar jaarlijkse BBQ.

De enorme voorbereidingen vonden plaats in het lokaal van Mikpunt door een groot aantal bereidwillige vrijwilligers.

Het was weer schitterend weer zodat wij konden genieten op ons zonneterras.

Wanneer iedereen zijn plaatsje gevonden had nam onze voorzitter even het woord om te vertellen dat we konden starten.

Met een hapje vergezeld van een drankje naar keuze konden wij het eetfestijn beginnen.

Wanneer de houtskool lekker gloeiend was mochten wij aanschuiven om binnen een aantal groentjes en sausjes naar keuze te halen.

Intussen waren de scampi's klaar zodat wij ook daar konden aanschuiven voor de eerste gang !

Het was een leuke bedoening. Wij genoten van een goede babbel tot de bakkers van dienst Hugo en Marc ons uitnodigden voor de tweede gang.



Deze bestond uit mooi gebraden saté's van stukjes gemarineerd vlees met een kruidige toets en waren eveneens zeer lekker

Het was goed dat we tussen de gerechten alles een beetje konden laten zakken voor we aan de volgende gang konden



analoge fotografie.

Hij maakt nog steeds zijn beelden in de donkere kamer en hij heeft een onuitputtelijke kennis over verschillende processen en de soorten papier die daarvoor in aanmerking komen.



Hij werd in 1970 lid van de fotoclub van de Post en na de overstap naar Fotoclub Merksem kwam hij in 2010 uiteindelijk bij onze Fotogroep terecht !

Hij bekwaamde zich in het maken van Landschappen, architectuur

en natuur.

Hij hield zich eveneens bezig met de oude procedés uit lang verleden tijden. Broomoliedruk en Cyanotypie zijn daarvan de voorbeelden.

Deze laatste discipline ( cyanotypie ) is de inhoud van zijn unieke tentoonstelling.

Met de wijze woorden van onze voorzitter opende hij met trots deze mooie tentoonstelling.

Door de verscheidenheid van de beide exposanten werd het een fantastisch mooie happening waarop enorm veel volk ons lokaal bezocht.

Ook de tweede dag was zeer succesvol.

Iedere bezoeker bekeek de voorkeur van deze beide exposanten. Tot laat in de namiddag werden de werken bekeken, bekritiseerd en bewonderd.

Proficiat aan de beide fotoliefhebbers. Het was weer prachtig !





Op **12 & 13 oktober** werden de deuren van Ateljee terug open gezet voor de tentoonstelling van de DUO-EXPO van Julien en Sera.

Zoals gewoonlijk was Jacques Vanspeybroeck één van onze eerste bezoekers.

Met mondjesmaat kwamen ook de andere bezoekers aan om deze unieke tentoonstelling te bewonderen.

Rond 14.30 uur begon onze Voorzitter Charles met zijn welkomstwoord.

Als eerste kwam Duizendpoot Sera aan de beurt. Zij kwam in de ban van aquarel door enkele lessen te volgen

en groeide uit tot een vaardige aquarelliste. Schilderen was voor haar een manier om haar gevoelens te laten spreken.

De natuur zijn haar inspiratiebronnen en toen ze de fotografie ontdekte ging een hele wereld voor haar open.

“ Fusion “ of schilderen samengevoegd met foto's werden haar nieuwe uitdaging.

Zij was de bezielster van de kunstenuiteenzetting door Merksem “ DE

RODE DRAAD “ en won daarvoor in 2015 de Cultuurprijs .

In 2018 won ze de ereprijs “ DE GROTE STROBOER “ en was deelnemer aan tentoonstellingen op verschillende locaties.

De tweede exposant Julien is één van de “ Die Hards “ van de



beginnen.

Het lamsvlees was eveneens een streling voor het oog en onze smaakpupillen. Vergezeld van een lekker drankje werd gesmuld en gesmikkeld door onze fotofanaten !

Toen wij weer gingen aanschuiven voor de hamburger was het even schrikken. De hamburger was bijna zo groot als ons bord. Samen met de nodige groentjes, sausjes en patatjes verorber-

den we ook deze lekkernij.

Toen we bericht kregen dat de ribben klaar waren werden ook

die door enkele Mikpunters afgehaald. Een groot aantal aanwezigen hadden hun limiet bereikt zodat ze voor deze laatste gang moesten passen.

Dat was geen probleem. Men kon deze inpakken en meenemen om er de volgende dag van te genieten.

Met een volle maag werd nog wat nagekaart over deze zeer



geslaagde Barbecue.

Toen de ijskar het fort kwam opgereden konden wij daar nog een lekker ijsje ophalen als nagerecht.

Zoals iedereen weet kon onze vaste bakker van dienst spijtig genoeg niet aanwezig zijn. Hij moet het nog even rustig houden als voorberei-





ding op een medische ingreep !

De vervangers Hugo, Marc en alle vrijwilligers die deze taak overgenomen hebben bedanken wij van harte.

Ze hebben er voor gezorgd dat onze jaarlijkse barbecue weer een gezellig en lekker feest was.

**BEDANKT .... BEDANKT en nogmaals BEDANKT !** Wij hebben er van genoten !

Op **5 september** ging de fotogroep naar de Eifel.

Iedereen was tijdig aanwezig op de parking aan de achterkant van de Carrefour Schoten.

Wanneer de gids niet kwam opdagen werd even gebeld en kregen wij de mededeling dat deze aan de Carrefour Express in Merksem stond.

Zij was nogal vlug bij ons zodat wij een kwartiertje later konden starten .

Na de voorstelling van chauffeur Filip en de gids Lieve was onze tweedaagse begonnen.

Natuurlijk was het zoals steeds aanschrijven en files trotseren .

maar dat was geen probleem want we werden toch eerst om half negen in de Lunchgarden van Hasselt verwacht. Daar genoten we van een lekkere koffiekoek met koffie of thee.

Rond 9.20 werd de start gegeven om te vertrekken naar de artisanale stroopfabriek 'Meurens' te Aubel.

Daar kregen wij van een zeer vlotte gids te horen dat reeds in



woord om het viertal voor te stellen, en de tentoonstelling open te verklaren.

Als eerste kwam Jan aan de beurt. Deze auteur is lid van een old-time Triumphclub en is eveneens liefhebber van zeilen. Deze keer hield hij zich uitsluitend bezig met beweging die hij op een speciale manier presenteerde met een grote mobiele opstelling.



Als tweede kwam Luc aan de beurt. Hij hield zich in het verleden bezig met het maken van dia's die hij spijtig genoeg verloor. Na een lange stilstand kwam hij naar onze fotogroep en groeide op korte tijd uit tot een uitstekende

fotograaf.

De derde deelnemer Hugo is voor velen onder ons geen onbekende meer. Hij ontwikkelde zijn foto's zelf in de Doka.

Na de overschakeling naar de digitale fotografie presenteert hij foto's van een hoogstaande kwaliteit.

De vierde exposant Alain heeft in het verleden eveneens zijn sporen reeds verdiend. Begonnen met een boxke groeide hij uit

tot een uitstekende fotograaf die eveneens een aantal prachtige werken tentoonstelde.

De opkomst was zeer goed en de kwaliteit van de werken werden door de toeschouwers besproken en gelauwerd !

Ook de tweede expodag werd een groot succes.

Het was een prachtige tentoonstelling. PROFICIAT !





Daarna werd met veel animo en succes terug gestart met het tweede deel.

De Mikpunters genoten van dit unieke optreden.

Intussen was de traiteur reeds aangekomen met een overvloedige broodmaaltijd in buffetvorm.

Zoals wij van Verschoren gewoon zijn was deze weer zeer goed gevuld met allerlei lekkers !

Iedereen kon kiezen uit kazen, slaatjes en charcuterie aangevuld met vers fruit om te genieten van al dat lekkers.

Even dachten wij dat het zou gaan regenen maar dat was maar een beetje ' bangmakerij '.

Een aantal stoelen werden reeds binnen gezet maar toch namen wij weer plaats op ons terras.

Het was een mooie manifestatie en hier en daar hoorden wij ' Dat moeten wij nog doen '.

Na deze opbeurende woorden keerden wij bij en voldaan huiswaarts !

Proficiat ' Rake's progress ' het was heel gezellig !



Op **14 & 15 september** werd een tentoonstelling georganiseerd door het viertal Hugo, Luc, Jan en Alain in lokaal Ateljee.



Het was zeer goed weer. Dus een aantal tafels werden buiten opgesteld om de talrijke bezoekers de kans te geven om nog wat van het zonnetje te genieten.

Wanneer een groot aantal mensen aanwezig waren nam onze Voorzitter het

1880 in de verschillende boerderijen van de streek siroop van peren en appels werd gemaakt.

De professionele fabriek werd in 1902 gestart en in 1947 werd de stroop een gedeponeerd product.

Deze unieke Luikse Stroop wordt gemaakt zonder toevoeging van chemische stoffen, bewaarmiddelen of kleurstoffen.



Wij konden er van proeven en we ontdekten dat de smaak geheel anders is dan de stroop die we in de supermarkten kopen. Dus ..... we brachten ne flinke pot stroop mee naar huis !

Na dit prachtige bezoek vertrokken we naar Monchau voor het middagmaal.

Daar kregen wij de plaatselijke specialiteit te proeven die bestond uit Mosterdsoep, Schnitzel met mosterdsaus en frietjes.

Lekker !

Na het eten vertrok de bus terug voor onze boottocht van een uur.

Daar liep toch het één en ander mis want na een dik kwartier waren wij reeds aan de aanlegsteiger voor het hotel Seemöwe.

Hier heeft Lauwers wel een steekje laten vallen.

Maar geen probleem, van bij de boot was het maar een klein wandelingetje naar het hotel.

Wij namen even de tijd voor een groepsfoto alvorens het hotel te betreden !

Na het avondeten konden wij vergezeld van een drankje nog wat op het terras genieten van een zwoele avond om later onze kamer op te zoeken voor een heerlijke



nachtrust !

De volgende dag vertrokken we naar het kamp van Vogelzang. Velen onder ons hebben daar regelmatig op manoeuvres geweest en er werden verschillende herinneringen opgehaald. Een goede gids die zijn best deed om Nederlands te spreken vertelde ons dat Hitler dit kamp in 1930 liet bouwen om de jonge Schutzstaffel ( afgekort SS ) die in 1925 ontstonden op te leiden om de vernietigingskampen te bewaken.



Tijdens het bezoek konden we een film over het kamp bekijken.

Er werden verhalen verteld die er voor zorgden dat onze haren recht kwamen te staan en met een wrang gevoel verlieten we het kamp.

Wie hielden nog een korte stop aan hotel Seemöwe om

een trui op te halen die iemand vergeten was.

Gelukkig lag deze stop op onze route doorheen het Eifelgebied naar ‘ Signaal de Botrange ‘. Dit is het hoogste punt van België ( 694 meter )

Sommige Mikipunters namen eveneens het trapje en stonden daar op 700 meter boven de zeespiegel Een uniek gevoel.

Wij konden een drankje nuttigen in het plaatselijke restaurant alvorens wij onze terugweg zouden aanvatten.

Dan sloeg het noodlot een beetje toe.

De bus had een lekke band en het reservewiel ..... was ook kapot.

Wij kregen te horen dat we een uurtje langer zouden moeten wachten om te vertrekken.



Maar een uurtje werd twee uurtjes en er werd besloten om daar ter plaatse nog wat te eten en de tussenstop in Riemst te laten vallen.

Klokslag 20 uur vertrokken wij terug rechtstreeks huiswaarts. Wij waren toch nog op een redelijk uur terug op de parking van de Carrefour.

Het was ondanks een aantal mankementjes toch nog een leuke reis. Wij hebben er van kunnen genieten en het een en ander kunnen vernemen over stroop, Elzenborn en Monschau dat wij nog niet wisten.

Bedankt aan onze chauffeur, de Gids en vooral Nicky die ondanks de strubbelingetjes toch hun best gedaan hebben om deze tweedaagse tot een goed einde te brengen !

PROFICIAT !

Op zaterdag **7 september** vond in het lokaal van MIKPUNT een muziekoptreden plaats door de groep Rake's Progress.

Het was warm maar ook een beetje regenachtig.

Na een korte discussie werd toch besloten om het kwartet buiten op te stellen.



Wanneer alle ingeschreven leden aanwezig waren startte het orkest. Van in het begin zat de sfeer er reeds goed in. Muziekstukken van verschillende Singer-Songwriters waaronder Leonard Cohen, Nick Cave werden op fantastische wijze vertolkt. Het prachtige Summertime van

Georges Gershwin werd op een unieke manier door Rake's Progress vertolkt.

Niet alleen covers maar eveneens eigen nummers lieten de 4 muzikanten weerklinken !

Een korte pauze werd ingelast om de dorstigen te laven en voor een sanitaire stop !